



Van Bogget reizen



Programma

Dag 1

- Vertrek in de vroege ochtend richting Duitsland.
- Onderweg wordt er gestopt voor een versterkend ontbijt waarna we verder rijden richting Worms. De voormalige Keizersstad Worms ligt aan de Rijn en is bekend van de vele Middeleeuwse bouwwerken met als grootste bezienswaardigheid de Dorn. Deze stad is tevens beroemd als stad van Luther en heeft het oudste joodse kerkhof van Europa.
- We voorzien hier de lunch en maken een verkennende wandeling in dit aangenaam stadje.
- Nadien rijden we verder naar ons hotel in Heidelberg waar we 4 nachten verblijven in het Heidelberg Marriott Hotel 4* of gelijkwaardig. Dit comfortabel hotel beschikt over ruime kamers en zijn voorzien van alle faciliteiten. Gelegen aan de rivier de Neckar en op 500 m van de oude stad. Het hotel beschikt over een zwembad, fitnessruimte en een sauna. Gratis WiFi.
- 's Morgens serveert men een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een driegang diner of een diner in buffetvorm.

Dag 2

- Na het ontbijt bezoeken we onder leiding van onze gids de historische stad Heidelberg. Het oude centrum heeft iets romantisch, huizen met vrolijk gekleurde vakwerkhuisen, gezellige pleintjes, tal van kerken met o.a. de Heilige Geestkerk: ooit tegelijk voor katholieken en protestanten, een muur dwars door de kerk moest hen uit elkaar houden. Deze heeft er bijna 200 jaar gestaan, tot in 1936.
- Aan de Kormmarkt nemen we een kabelspoorweg treintje naar het Schloss Heidelberg. U bezoekt er de binnenplaats van het kasteel. In de kelder bevindt zich de 'big barrel', een wijnvat waar maar liefst 220 duizend liter wijn in past. We eindigen dit bezoek met het Duitse Farmacie museum. Van de oude Grieken en Romeinen tot nu. Compleet met verschillende accessoires uit de apotheek, een eeuwenoud laboratorium én een aantal oude apotheken (uiteraard met kasten met heel veel laatjes voor verschillende pillen).
- Na de rondleiding bent u vrij om op eigen gelegenheid verder te ontdekken wat Heidelberg nog meer te bieden heeft o.a. de hoofdwinkelstraat, een van de langste voetgangerszones van Duitsland, die midden door de binnenstad loopt. Ook in de zijstraten vindt u de ene verrassing na de andere, variërend van antiekwinkels en trendy boetieks tot de wereldberoemde "Heidelberger Zuckerladen" en het "Studentenkusshaus".
- Later op de dag maken we een boottocht over de Neckar, een zijrivier van de Rijn met een totale lengte van 370 kilometer. De boottocht voert u door een schitterende streek. We bevaren het traject van Heidelberg naar Neckarsteinach.
- Terugrit naar het hotel. Avondmaal in het hotel.

Dag 3

- Na het ontbijt vertrekken we met onze touringcar voor een verkenning van de Deutsche Weinstrasse. Een eerste stop is in Schwetzingen, het Versailles van Duitsland, vlak langs de Deutsche Weinstrasse. Bezoek aan het kasteel en tuin.
- Lunch. Daarna rijden we verder naar het bekendste plaatsje aan de Weinstrasse, Neustadt. Adembenemend mooi! De historische binnenstad van Neustadt is een gezellige wirwar van straten, en regelmatig het toneel van wijnfeesten en andere evenementen.
- In de omgeving gaan we wijnproeven.
- Terugrit naar Heidelberg. Avondmaal in het hotel.

Dag 4

- Na het ontbijt vertrekken we naar Speyer, gelegen aan de Rijn. Met onze gids wandelen we langs tal van historische gebouwen die op de Werelderfgoed Unesco staan met als hoogtepunt de grootste Romaanse kerk ter wereld. Naast de Dom wandelen we ook langs de Låutturm (een kerktoren zonder kerk), het oude stadhuis en de Dreifaltigkeitskirche.
- We brengen ook een bezoek aan de Joodse Wijk met het ondergronds badhuis en en het bijhorend museum.
- Na de lunch is er aansluitend vrije tijd voor ... ontspanning, shopping, elk wat wils ... in dit mooie stukje Duitsland.
- Terugrit naar Heidelberg. Avondmaal in het hotel.

Dag 5

- Ontbijt en check out. We rijden naar Saarburg (200 km), een romantisch wijnstadje aan het riviertje De Leuk, die midden in de stad een luidruchtige waterval vormt. We bezoeken er het beroemde keramiekbedrijf Villeroy & Boch. Achter de barokgevel van de voormalige benedictijner abdij in Mettlach schuilt vandaag de zetel van de lifestylemakers Villeroy & Boch met een museum dat de 260-jarige geschiedenis van aardewerk en onderneming weergeeft: Keravision, aardewerkmuseum en museumcafé anno 1892 vertellen het verhaal van een dynastie op zich.
- In het unieke museumcafé met 15000 handbeschilderde tegels nemen we het middagmaal. Eventueel nog eens rondneuzen in de outlet van Villeroy & Boch vooraleer we huiswaarts keren.

Prijs op aanvraag